



## Daniel – i løvekulen

Dan 6

Der sad Daniel og kiggede på løverne. I løvekulen. Kunne han måske også se englen fra Gud? Eller så han bare de sultne løver? Han var i al fald ikke i tvivl om, at Gud var hos ham – ligesom Gud altid havde været med ham. Daniel havde fuldstændig valgt side – Gud. Så kunne andre sige hvad de ville. Daniel var ikke bekymret. Han tjente Gud – og så måtte Gud tage sig af resten. Kong Dareios var faktisk mere bekymret, mens Daniel var hos løverne, end Daniel var.

1. Hvilke egenskaber finder du hos Daniel, som får ham til at gøre, som han gør, da truslen om løvekulen møder ham? Hvilket forhold havde Daniel til Gud?

---

2. I Hebr 11,33 kan du også læse om løvernes gab, som blev lukket. Hvad handler kapitel 11 om? Hvad fortæller det om Daniel?

---

3. Ville det være naturligt at bange i Daniels situation? Når Daniel så alligevel ikke var bange – så handlede det om, at han var fyldt af noget andet – hvad? Er det Bibelens modsvar på frygt?

---

4. Hvis du så virkelig bliver grebet af frygt for noget – hvad vil du så gøre?

---

5. Hvis du skulle komme til at ligne Daniel mere i dit reaktionsmønster – hvad kunne du så gøre?

---

**”Græd ikke! For Løven af Judas stamme, Davis rodskud, har sejret!”**

**Åb 5,5**

**”Du, Herre, er min tilflugt!**

**For han vil give sine engle befaling om at beskytte dig på alle dine veje.**

**Du skal træde på løve og slange.**

**Sl 91,9.11.13**

Tænk på det – Jesus er min super-løve – som ingen andre løver kan holde stand imod!

Jesus er stærkere end enhver stærk, som jeg måtte møde!

Læs gerne hele salme 91 – den fortæller, at med Gud som din tilflugt – så har du intet at frygte!

*Kære Jesus. Tak fordi intet eller ingen er for stærk til dig. Du er den stærkeste! Du har sejret. Du vil altid passe på mig. Også når situationerne ser umulige ud. Også hvis mennesker omkring mig er bekymrede eller bange. Jeg stoler på dig – at du vil beskytte og redde mig i alle situationer i mit liv!*