



## Maria – Guds nåde

Lukasevangeliet 1,30-38

En engel kom til Maria med Guds nåde. Hun havde ikke fortjent det. Og hun var heller ikke den, der fremadrettet skulle lykkes. "Frygt ikke, Maria!" sagde englen, "For du har fundet nåde for Gud." Og der kunne ellers være meget at frygte! Mor til Guds søn. Gravid uden at have en mand. Historien fortæller os, at "Intet er umuligt for Gud". Heller ikke, når han fører os ind noget ukendt.

1. Hvor frygter du menneskers holdninger til dit liv? Hvad sker der med den frygt, når du har fred med Gud?

---

2. Hvad betyder det for din frygt, at du tager imod Guds nåde i dit liv? Mærk indeni, hvad det betyder, at han siger til dig: *Du skal ikke være god nok eller fortjene, du skal tage imod det, jeg gør for og i dig.*

---

3. Hvor er du fyldt med frygt, fordi noget ser umuligt ud? Hvordan ser det ud fra Guds perspektiv, tror du?

---

4. Overgiv din situation ligesom Maria gjorde: "Hvordan skal det gå til?" Lad Gud tage sig af hvordan tingene skal løses.

---

5. Overgiv dig selv til Guds nåde ligesom Maria gjorde: "Lad det ske mig efter dit ord!" Du kan tage imod hans ord: "Frygt ikke... For du har fundet nåde for Gud."

**"Ære være Gud i det højeste og på jorden!  
Fred til mennesker med Guds velbehag!"  
Luk 2,14**

Jeg synes, at disse vers er fantastiske.  
Er fred ikke svaret på frygt? Når jeg er fyldt med Guds fred, så frygter jeg ikke længere.  
Freden får jeg ikke, fordi jeg fortjener den.  
Jeg får Guds fred – fordi han elsker mig!  
Det er fordi han vil det. Det er hans nåde.

*Jesus, jeg tager imod din fred. Jeg tager imod dine ord om ikke at frygte. Jeg tager imod din nåde. Du gør det hele ved din nåde! Det er på grund af dig, at jeg får freden. Det er på grund af dig, at min frygt forsvinder. Det kan godt se umuligt ud... men intet er umuligt for dig! Jeg overgiver alle mine umuligheder til dig – og lader dem erstatte af dine muligheder!*