



# Jesus er svaret

v/ Line Nielsen

[www.elsketafham.dk](http://www.elsketafham.dk)



”Peter og  
Johannes gik  
op til templet  
ved  
bedetimen,  
den niende  
time.”  
ApG 3,1

# En lam ved tempelporten Den Skønne

**“Da han så Peter og Johannes på vej ind på tempelpladsen, bad han dem om almisse.”**

ApG 3,3

- Hvorfor bad han om penge?
- Hvad skulle han bruge pengene til?





**“Sølv eller guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har: I Jesu Kristi, nazaræerens, navn, stå op og gå!”**

ApG 3,6

Guld & Sølv  
vs  
Jesu navn

“Han sprang op og kunne stå og gå, og han fulgte med dem ind på tempelpladsen, hvor han gik rundt og sprang og priste Gud.” ApG 3,8

“Og hele folket så ham gå rundt og prise Gud, og de genkendte ham... og de blev slået af forundring og var ude af sig selv over det, der var sket med ham.”  
ApG 3,9-10

---





”Undrer jer... som om vi ved egen kraft eller fromhed havde bevirket, at denne mand kan gå.” ApG 3,12

= “I fornægtede den hellige og retfærdige og krævede at få en morder benådet.” ApG 3,14

= “Livets fyrste dræbte I, men Gud oprejste ham fra de døde.” ApG 3,15



# Jesus!

- “Ved troen på **Jesu navn**
- Har **hans navn** bragt denne mand, som I ser og kender til kræfter.
- Den tro, som er virket ved **Jesu navn**, har for øjnene af jer alle givet manden hans fulde førlighed.”
- ApG 3,16


**Jesus er svaret!**

# Hvorfor troede de ikke ... at Jesus er svaret?

“I har handlet i uvidenhed ligesom jeres ledere; men Gud har på den måde opfyldt det, han forud har forkyndt ved alle profeterne, at hans salvede skulle lide.”

ApG 3,17-18





**Hvad gør  
man  
når man  
begynder  
at tro  
... at Jesus  
er svaret?**

**"Ham skal I adlyde i alt, hvad han  
forkynder jer." ApG 3,12**

**"når I hver især vender jer bort fra  
jeres ondskab." ApG 3,26**



## Hvad betyder det at tro ... at Jesus er svaret?

“Jesus er den sten, som  
blev vraget af jer  
bygmestre, men som er  
blevet hovedhjørneste.”

ApG 4,11

## Når Jesus er svaret...

“Men da de så Peters og Johannes’ frimodighed og blev klar over, at de var jævne og ulærde mænd, undrede de sig; de vidste, at de havde været sammen med Jesus.” ApG 4,13



“Døm selv, om det er rigtigt over for Gud at adlyde jer mere end ham;

Men vi kan ikke lade være med at tale om, hvad vi har set og hørt.”

ApG 4,19-20

**Jesus - hovedhjørneste!**  
**Jesus – svaret!**

# En fri kvinde

**“Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus?”**

Joh 4,29

- Hvem er den vigtige i det, kvinden siger?
- Hvad er kvindens image i det, hun siger?



# Hvordan Jesus blev hovedhjørnesteen...

**”Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke?” Joh 4,9**

Kvinden var nysgerrig på, hvem Jesus var...



**Jesus er svaret!**

**“Herre, du har ingen spand, og  
brønden er dyb; hvor får du så  
levende vand fra?” Joh 4,11**

Kvinden gik i dialog med Jesus – selvom hun  
ikke forstod...





**“Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand.” Joh 4,15**

Kvinden accepterede, at Jesus havde svaret på hendes behov.



**“Herre, jeg ser, at du er en profet...”**  
Joh 4,19

Kvinden løb ikke fysisk væk, da Jesus rørte det sværeste i hendes liv...



**“Jeg ved, at Messias skal komme” –  
det vil sige Kristus; “når han  
kommer, vil han fortælle os alt.”**

Joh 4,25

Kvinden modtog den sandhed, som Jesus  
åbnede op for hende.





”Kvinden lod sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til folk: ‘Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus?’”

Joh 4,29

Kvinden udlevede det kald for at dele Jesus, som Jesus lagde i hende hjerte.



## Jesus – mit svar – min hovedhjørneste

- Jeg er nysgerrig på, hvem Jesus er
- Jeg går i dialog med Jesus – selvom jeg ikke forstår
- Jeg accepterer, at det er Jesus, som har og er svaret på mine behov
- Jeg bliver hos Jesus, selvom han rører det svære i mit liv
- Jeg modtager de sandheder, som han åbner for mig
- Jeg udlever det kald til at dele ham, som han lægger i mit hjerte
- Han er mit fokus – ikke mig

## Jesus – mit svar – min hovedhjørneste



”Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud.”

1 Pet 2,4-5





**”Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys.”**

---

1 Pet 2,9