



# OM HAM – OM MIG

## - LEVENDE BIBELSTUDIUM

Formålet med denne artikel er at dele erfaringer og fortælle, hvordan mit bibelstudium er samvær med Jesus. Derfor handler den både om ham og om mig, og det er ikke en opskrift: "Sådan gør du" (det kan du læse i næste nummer af Adventnyt).

Bibelen er fyldt med menneskers erfaringer med Jesus, og det inspirerer og styrker mig i mit kristenliv. Det inspirerer mig, når jeg møder en anden kristen, som deler sine erfaringer med Bibelen. Min bøn er, at mine erfaringer må inspirere dig!

### JESUS VIL VÆRE SAMMEN MED MIG

Når jeg åbner min Bibel, har jeg en fast forventning om, at nu vil Jesus tale til mig. Det har jeg på baggrund af to ting:

#### Hans løfter:

Tekster, jeg holder meget af i den forbindelse er f.eks.:

- **Luk 24,27:** "Han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne".
- **Sl 81,11:** "Luk munden op, så skal jeg fylde den."
- **Joh 14,26:** "Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer".

Jesus har valgt at åbenbare sig for mennesker. Han ønsker ikke, at noget skal være hemmeligt. Faktisk ønsker han at komme i kontakt med mig – i langt højere grad, end jeg ønsker at komme i kontakt med ham!

Før jeg læser i min Bibel, beder jeg Jesus om, at han må være der og tale til mig. Nogle gange finder jeg simpelthen løfterne frem og beder Jesus om at opfylde dem for mig nu – på baggrund af hans eget løfte.

#### Min egen erfaring:

Jeg ved, at han altid giver mig noget. Også i situationer, hvor mine følelser er ude af takt: ked af det, håbløshed, frygt, frustration, eller hvad det nu må være. Min egen erfaring er, at Jesus altid kommer til mig! Derfor ved jeg, at han vil gøre det igen.

### JESUS KENDER MIG

Min erfaring er, at Jesus tager ansvar for at give mig netop det, som jeg har brug for i mit bibelstudium. I kombination med, at han hele tiden arbejder med mig, det kunne jeg kalde for opdragelse eller karakterdannelse.

Konkret fylder Jesus mig nogle gange hurtigt, og andre gange lader han mig søge i længere tid. Min oplevelse er, at han kender mig – dvs. han ved præcis, om jeg er et sted, hvor min trang er forbundet med så stor uro i sindet, at han bare må fylde mig med det samme. Eller om jeg er klar til, at jeg skal søge og reflektere i lidt

” Jesus har valgt at åbenbare sig for mennesker. Han ønsker ikke, at noget skal være hemmeligt. Faktisk ønsker han at komme i kontakt med mig – i langt højere grad, end jeg ønsker at komme i kontakt med ham.

længere tid, inden jeg oplever, at han har fyldt mig. Jeg ved ikke altid selv, om jeg er det ene eller det andet sted. Jeg ønsker bare, at han skal fylde mig. Men Jesus leder mig igennem forskellige erfaringer.

#### HAN GIVER MIG AF SIG SELV

Ovenfor skrev jeg, at han altid giver mig noget igennem mit bibelstudium. Her vil jeg gerne uddybe, hvad han altid giver – og hvad han ikke altid giver.

Han giver mig altid af sig selv. Det betyder, at jeg altid ved, at han er der. Jeg ved, at han elsker mig, at intet er umuligt for ham, at han i øvrigt er skaberen af hele universet, og at alt er i hans hånd.

Når jeg nu skriver, hvad han ikke altid giver, så er det måske mere reelt at skrive, hvad jeg ikke altid modtager. Jeg tror, det er en proces, hvor Jesus er klar til at give, men af en eller anden grund, så er jeg ikke klar til eller formår ikke at modtage. Måske er jeg ved at lære at overgive mig til Jesus med en endnu større tillid.

Jeg får ikke altid fred eller følelsesmæssig ro. Det er så dejligt med freden – for den gir mig den indre forvisning om, at han er der. Men jeg har erfaret, at Gud faktisk ikke er afhængig af mine følelser. Han kan godt give mig en bevidsthed om, at han er der – selvom jeg stadig har en følelsesmæssig uro.

Jeg får ikke altid svar på, hvad jeg beder om. Det vil sige, at jeg ikke altid bliver klogere på situationen, jeg står i. Men jeg ved, at Jesus er der! Sammen med hans nærvær kommer trygheden, og derfor betyder det mindre, at jeg endnu ikke kender "svaret". Jeg ved, at svaret kommer – eller at tingene løser sig – til sin tid – på Guds måde.

#### JOB – ET FORBILLEDE

Job stillede en masse spørgsmål, som han aldrig rigtig fik svar på. Alligevel citeres han i bogens sidste kapitel: "Nu ved jeg, at du formår alt, intet, du har besluttet, er umuligt for dig ... Jeg havde hørt rygter om dig, men nu har jeg set dig med egne øjne" (*Job 42,1.5*). Hvorfor den enorme, stærke tillid til Gud og nærhed med Gud, når han nu ikke fik svar på sine spørgsmål?

Gud åbenbarede sig selv for Job! Vi kan læse Guds tale til Job i kap 38-41. Gud åbner en lang række billeder for Job – fra skaberværket – som viser Job, hvem Gud er.

Jeg beder om, at Gud må åbenbare sig selv for mig, når jeg åbner min Bibel! Udfordringerne – de er mine. Løsningerne – de er i ham! Derfor vil jeg gerne møde ham, se ham, kende ham, forstå hans vej og vilje.

Her et par ting, som Gud sagde til mig i Jobs bog:

- **Job 38,4.6:** Gud grundlagde jorden. Gud har styr på det! Gud har skabt selveste mit fundament.
- **Job 38,6:** Gud lagde hjørnестenen. Jesus er hjørnестenen (1 Pet 2,4-8). Frelsen er mig sikret. Gud ved, jeg ikke kan selv, og hjælp-

pen er klar – endnu før jeg har brug for den.

- **Job 38,8.10:** Gud spærrede havet inde, afstak en grænse for det. Alt det, der kan storme imod mig og overvælde mig, det har Gud sat en grænse for. Han har styr på det!
- **Job 38,27:** Gud mætter den goldeste ørken med vand. Gud vil også mætte mig! Han vil give mig det, som jeg trænger til!

#### ET BEGYNDELSESPUNKT

Gud ved, hvor du er. Lad det være dit udgangspunkt. Og bed om, at han må åbenbare sig for dig – med det han ønsker, der hvor du er lige nu. Åben hans ord og læs – indtil han fylder dig. Har han ikke selv sagt: "Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelse uden mål over jer" (*Mal 3,10*). Du har lov til at tage ham på ordet. Han har også sagt: "Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår" (*Ef 3,20*). Må Gud velsigne dig i at lære ham bedre at kende igennem dit bibelstudium. ■



**Line Nielsen**

Line er gift med Jan og hører til Nyborg menighed. Hun brænder for at lære Jesus bedre at kende igennem sit bibelstudie.

