

Morgenmøde med GUD

Det er mørkt. Tidlig morgen. Det er stille. Jeg er vågen. Gud venter på mig nede i stuen, for at gi' mig noget af sig selv. Jeg glæder mig. Jeg går derned. Jeg tænker på, at stuen er fyldt med engle. Og med Helligånden, som vil gøre Guds ord levende for mig.

Tekst: Line Nielsen

Jeg beder. Efter samme mønster som Fadervor. Jeg begynder med at takke og prise Gud. At han har styr på det hele – galakserne og støvkornet. At han har styrke og magt, som rækker ind i mit liv. At han elsker mig så utrolig meget. Jeg lægger mit eget liv frem for Gud. Takker ham for det daglige brød på alle planer. Takker for at han skærmer mig mod alt ondt. Får tilgivelse.

Det er vor far, jeg beder til. Ham, som giver os det daglige brød. Det handler ikke kun om mig. Jeg ber for de andre. Mennesker, som Gud har lagt mig på sinde at be' for. Og dem, som jeg måske møder denne dag. Kolleger. Ukendte i byen. Venner og familie.

Det er dejligt at åbne min bibel. Jeg har i lang tid haft fokus på, hvor meget Gud elsker mig, dig, os. Jeg finder vers og tanker alle mulige steder i Bibelen. Stopper op ved en tanke, som rammer mit hjerte denne dag. På min iPad lader jeg tanken folde sig ud. Jeg beder Gud om at folde den ud med mig. Nogle gange kan jeg mærke, at der er noget i den, som jeg ikke helt kan finde ordene til at gribe. Så beder jeg mere. "Gud, du må hjælpe mig til at finde dybden." Jeg bliver fyldt. Helligåndens begejstring favner mig. Jeg læser ordene igen. "Tak Gud!" er mit hjertes bøn.

Det brænder i mig efter at dele min kærlige Gud med andre. Ofte sender jeg en sms eller e-mail til nogen i løbet af dagen med en tanke. Fortæller det til en i telefonen eller face to face.

HIMMELSKE PRINCIPPER

For mit andagtsliv forsøger jeg at leve de himmelske principper:

- Joh 3,16 – Gud elsker mig enormt.
- Es 50,4 – Han er klar til at gi' mig noget ved en ny dags begyndelse.
- Hebr 1,14 – Englene er omkring mig for at hjælpe mig
- Joh 16,13-15 – Helligånden vil åbne Jesu ord for mig
- Matt 6,9-10 – Jeg ønsker at være sammen med Gud. At kende ham bedre.
- Sl 81,11 – Gud vil fylde mig. Jeg kommer for at modtage.
- 1 Joh 1,9 – Jeg ved, at han tilgiver mig.
- Sl 32,8 – Han vil lære mig sin vej.
- Fil 4,6-8 – Jeg kan ha' tillid til, at han bærer alt vanskeligt i mit liv.
- Sl 119,97.130 – Ordet uddybes, når jeg grunder over det.
- Luk 24,32 – Han vil åbne sit ord for mig, så det brænder i mig.
- Ef 6,18 – Gud kalder mit hjerte til forbøn for andre.
- Mark 5,19 – Jeg hører Jesu ord til mig, om at dele det, han har givet mig.

Alle principper er løfter. Som sædekorn, der vil vokse sig stærke, når de får næring (Luk 8,11). ♦♦